

Skallgången i skogen för att hitta Molly, internatskoleeleven som varit borta i fyra dagar har hållit på i flera timmar nu. Tim som är en av de fyrtiotal människor som går runt och letar, går runt med en brownie i handen och en walkie talkie i andra.

- Centralen, detta är Tim Andersson.
- Behöver ni räddningspersonal?
- Jag har hittat absolut ingenting.
- Tim, sluta att ringa för att säga att du inte hittat något.

Flera människor stannade upp vid ett dike nära ett vattendrag som rann ner mot en damm. Det de fick se var en kropp. Det enda skinnet som var kvar var snart borta på grund av dem råttor och andra djur som satt och åt på kroppen. Samtidigt som folk samlas runt liket kom Tim. Han kollade ner på kroppen som hade förruttnat. Det han såg var sönderslitna kläder, revben och skalbaggar och andra smådjur som satt och åt på liket. Han vände sig om och tappade brownien och sprang sin väg, bort från platsen som nu var en brottsplats. Senare hade FBI kommit till brottsplatsen för att undersöka och ta prover.

- Med tanke på mängden blod som sugits upp av jorden, tror jag att offret dödades här, sa Cam som var New Yorks bästa rättsläkare.

. Okej, men är detta Molly Adams? frågade specialagenten Jackson.

- Kanske, vi får undersöka mer på labbet. Amanda får göra en ansiktsrekonstruktion.

Tandställningen kan underlätta identifieringen.

- Molly Adams hade tandställning. Båda föräldrarna är tandläkare. Om detta är Molly så såg man henne senast några kilometer härifrån vid en privatskola. Hur länge har kroppen legat här? sa agent Jackson som nu hade tröttnat på brottsplatsen och ville därifrån.

- Den här är insekten är precis nykläckt. De är dräktiga i exakt fyra dagar, sa insektspojken som han kallades på labbet

- Varför sa du inte bara fyra dagar?

Senare när Jackson och Avery var tillbaka på kontoret hade Avery letat upp fakta om Tim och fått reda på att Tim som lämnade brottsplatsen när han sett liket, är en dömd sexförbrytare och hade narkotika på sig som han tappade samtidigt som han tappade brownien. Tim satt inne tre år för sex med minderårig. Jackson och Avery bestämde att ta in Tim Andersson och förhöra honom. Förhöret med Tim gav inga ledtrådar och Jackson och Avery har inte nog med bevis att åtala honom för mordet på flickan men han blev gripen för innehav av narkotika.

Samtidigt på labbet hade insektspojken som egentligen heter Clark tittat igenom offrets sönderslitna kläder, och han hade sett direkt att det var en skoluniform. Molly Adams gick på en internatskola där alla elever var tvungna att bära skoluniform. Amanda som är bra på ansiktsrekonstruktion kom upp på plattan där dem andra stod och undersökte offret som nu bara hade skelettet kvar efter att antropologen Linn tvättat rent benen.

- Okej hörni, kolla på detta, sa Amanda gåendes mot datorskärmen för att visa upp vad hon hade kommit fram till.

Det de såg var ett ansikte till vänster och en bild till höger som både liknade Molly Adams.

- Detta är definitivt Molly Adams, sa Amanda och kollade runt på sina kollegor.

Avery och Jackson hade fått samtalet av Cam som var rättsläkaren och chef för labbet att offret var Molly Adams. De stod nu båda två utanför dörren och hade precis knackat på dörren hos familjen Adams. Dörren öppnades av en man i fyrtio års ålder.

- Hej, jag är specialagent Jackson och detta är min partner Avery vi är ifrån FBI.

- Jag antar att detta har med vår Molly att göra så kom in.

Jackson och Avery berättade för dem att Molly hittats död i ett dike. Båda föräldrarna satt i soffan djupt bedrövad och grät.

- Hur blev Molly mördad?

- Vi har inte dödsorsaken än. Och mina kollegor och hennes team försöker hitta ledtrådar till vem som gjorde henne illa.

Av föräldrarna hade Avery och Jackson fått reda på att Molly hade höga krav på sig själv, studerade mycket och höll sig för sig själv. Avery och Jackson fortsatte vidare till nästa ställe som hade anknytning till Molly och det var hennes skola. Dem hittade rektorn på skolan Lena Clarkson som visade vägen till Mollys rum. Lena vände sig om och sa,

-Polisen spärrade av Mollys rum när hon försvann och vi har inte låtit någon sätta sin fot innanför dörren.

Lena öppnade upp den vita dörren med gul tejp som hade texten avspärrat. Dörren led in till Mollys studentrum. Inne i rummet stod två flickor i samma ålder som Molly med ryggen mot dörren och rotade bland hennes hyllor. De båda flickorna i samma skoluniform som Molly vände sig om och blev helt stela. Jackson satte sig ner med tjejerna. Medan Avery gick runt och tittade på Mollys prylar. Hennes rum var inget speciellt, kala gråa väggar, inget personligt, inga tecken på ett socialt liv. Det var massvis med böcker uppradade och en box med hushållspapper.

- Det här är Nellie Andersson och Ellie Grey. Jag hoppas ni har en otroligt bra ursäkt för att vara i det här rummet, sa rektor Lena Clarkson.

- Vi letade efter Mollys dagbok.

- Varför?

- Varför tror du? Dagböcker lämnas till föräldrar, vi försökte skydda henne ifall det stod något pinsamt, svarade Nellie spydigt tillbaka till agent Jackson.

- Okej, men hittade ni den?

- Nej, men vi hade hittat den ifall inte ni hade kommit.

Avery stod och rotade i boxen med papper på hyllan och hittade den lilla dagboken längst ner.

- Jag hittade den. Inte mitt första fall på internatskolor.

- Se där. Så ni tjejer var inte Mollys vänner? I dagboken står det "Jag hatar de" "Ellie säger att jag kommer dö ensam, att jag är ett dåligt skämt."

- Vi är vänner allihop.

- Okej, var var ni i torsdags?

- Agent Jackson, om du vill förhöra tjejerna får ni följa den vanliga ordningen, sa rösten från Lena. Nästa dag på kontoret hade Avery fått fram att enligt samtalslistor hade Molly aldrig ringt eller messat Nellie och Ellie. Men tre dagar före mordet var det ovanligt mycket mobilaktivitet, Amanda hade påbörjat sökning av vad det rörde sig om. Avery hade inte bara hittat en dagbok i Mollys studentrum utan också en skokartong med förolämpningar om Molly. Avery och Jackson drog slutsatsen om att hon blev trakasserad. En av polisens profilerare som Avery kontakt hade sagt att varför hon behöll skokartongen var som en psykologisk bekräftelse på alla de fruktansvärda saker hon trodde om sig själv. Jackson som nu läst igenom hela dagbok hittade något som dem kunde ha nytta av. Någon vid namn Emma hade fest varje torsdag med alkohol, och Molly hade skrivit i dagboken att hon tänkte anmäla in Emma till rektorn och få henne avstängd. Avery och Jackson tog in den här Emma in på förhör.

- Det finns vittnet som säger att du och Molly bråkade på torsdagen samma torsdag som hon blev mördad, sa Jackson.

- Molly var konstigt, okej? Det tyckte alla. Men jag dödade henne inte. Och om vi bråkade? Ja, jag hittade henne snokandes i mitt rum. Jag kan gärna ta ansvar för mina handlingar. Ja, vi drack nästan varje torsdag. Men jag tänker inte medge något jag inte gjort.

- Vilka drack med dig i torsdags kväll?

- Nellie Andersson och Ellie Grey.

Förhöret tog slut och Jackson fick ett samtal från labbet. Insektspojken hade fått fram av svar av proven på Mollys kläder. Han hade hittat spår av nervblockerande tabletter, en typ av murgröna och spår av vit målarfärg som matchade färgen på elevhemmets spaljéer, enda stället han kunde hitta båda dessa ämnen var på Mollys elevhem. Vilket menas att hon klättrade ut själv och blev inte kidnappad som Avery och Jackson trott. De hade nu också hittat mordvapnet. En sax som de senare fick reda på att det var Nellies. Bilen som användes till att dumpa hennes kropp var Ellies. Varför Emma var inblandad var för att Moll hade hennes halsband då hon hittades. Jackson och Avery åkte tillbaka till skolan för att prata med alla tre tjejer som nu var inblandade. De berättade för alla de flickor om hur de var inblandade i mordet.

- Ni har inga bevis att hennes hår och blod var i Ellies bil pågrund av oss, sa Emma.
- Två av er höll ner henne. Hon försvarade sig. Ni sparkade henne, bröt hennes revben. Ni drog hennes arm ur led. Men det räckte inte. En av er tog saxen och högg henne, men inte bara en gång, eller två gånger, utan tolv gånger innan hon dog.
- Nej, det är inte sant för vi satt och drack i Emmas rum.
- Vilka ”vi”?
- Molly hade med sig sprit. En halvflaska vodka. Hon sa att hon ville bli kompis med oss.
- Vad hände sen?
- Ingeting, vi vaknade upp dagen efter klockan åtta och Molly var inte där. Jag ångrar mig oerhört mycket att jag mobbade Molly men jag mördade henne inte, sa Emma.
- Ett förlåt räcker inte. Ni är allihop anhängna för mordet på Molly Adams.

Tillbaka på kontoret satt Jackson med pappersarbetet av fallet. Just då fick han samtalet av Linn antropologen. Hon förklarade då vad hon kommit fram till, vi vet att Molly var deprimerad och självmordsbenägen och att hon inte stod ut med tanken att göra hennes föräldrar besvikna. Emma, Ellie och Nellie mördade inte Molly. Men de drev henne över gränsen. Hon försökte hämnas på dem genom att sätta dit dem för mordet. Hon ville att de skulle lida för det de gjort mot henne. Hon var förvirrad och ensam. Men hon var också otroligt smart. Hon visste exakt hur hon skulle skada sig själv. Exakt vilka ledtrådar hon skulle lämna på kroppen. Därför stal hon nervblockerare från hennes föräldrars mottagning. För att kunna skada sig själv och ha styrka att avsluta uppdraget. Hon fick narkotika av Tim och la dem i flickornas sprit, så att de inte kunde komma ihåg hur allt hände. Hon var minutiös. Och nu, är en vacker, smart tjej borta, för att hon inte såg en annan lösning.

*Elin Olsson*