

## Spring!

Jag sitter och tittar ut över skogen. Det är kväll och solen håller på att gå ner. Jag hör hur några människor pratar en bit bort. De pratar om några stora skepp. Några tror att det är andarna som använder skeppen för att resa mellan olika världar och några tror att det är en stor mäktig stam som har byggt dem. Jag vet inte vad man ska tro.

-Kom ner nu! ropar mamma.

-Jag kommer! svarar jag. På natten håller vi oss alltid inne för att skydda oss mot alla djuren. Vi bor i en hydda i utkanten av byn. Jag är det enda barnet. När jag kommer in i hyddan ser jag att mamma och pappa har somnat. Jag går och lägger mig.

Dunk, dunk, dunk, någon slår på huset. Jag kollar ut genom ett litet hål och ser två män med konstiga kläder, den ena har en yxa och den andra håller i en ihålig pinne. Plötsligt springer pappa ut mot dem. Den ena mannen pekar pinnen mot honom och pang, ut ur pinnen kommer det rök. Pappa skriker till och ramlar ihop. Jag rycker till. Det känns som att jag skriker, men inget ljud kommer. Nu hör jag hur männen går in. Jag bara ligger där helt stilla. Plötsligt känner jag hur två kalla händer tar tag i mig. Jag rycker till och försöker åla mig ur hans grepp. Den andra går fram mot mig och slår till mig med pinnen. Allt blir svart.

Jag har huvudvärk och allt snurrar. Jag har bundna händer och fötter. Jag vänder mig om och ser en vän till mig.

-Whak, var är vi? frågar jag. Han lyfter huvudet och ser på mig. Han är blodig i hela ansiktet.

-Är det du Chan? frågar han.

-Ja, det är jag, svarar jag.

-Vi är i en stor båt, svarar han. Det är mörkt och unket. Jag är så trött att jag somnar om.

Någon tar tag i mig. Jag släpas upp på skeppet. Jag är knappt medveten om vad som händer. När jag öppnar ögon ser jag att nästan alla från byn sitter där utom mamma. Jag börjar ropa efter mamma. Någon av männen skriker åt mig och slår till mig. Alla stirrar på mig. Jag kurar ihop mig. En massa tankar snurrar runt i huvudet. Vad ska de göra med oss? Vad händer med pappa? Var är mamma? Någon drar i mig. De släpar oss till en stor byggnad av sten. När vi kommer in i huset är där redan folk. Men ingen av de som är där kommer från min stam. Alla stirrar på mig. Jag sätter mig i ett hörn. Det är kallt och fuktigt. Jag försöker hålla mig vaken men till slut somnar jag ändå.

Någon drar upp mig från golvet och släpar ut mig på gården. När vi kommer ut visar männen vad vi ska göra. Vi måste bära tunga säckar. Varje gång vi gör fel blir vi slagna eller piskade. Sådär håller det på varje dag.

Jag håller på att lasta säckar i ett skepp det värker i hela kroppen. Det är varmt. Plötsligt ramlar jag ihop. En av vakterna går fram till mig och piskar mig på ryggen. Det svider och bränner. Jag blir så arg och att jag puttar i honom i vattnet. Sedan börjar jag springa. Jag hör hur vakterna skriker bakom mig. Jag springer förbi fånghuset över stängslet och ut på en äng. De skjuter efter mig med deras magiska pinnar. Jag blir träffad i axeln. Det värker och svider, men jag bara fortsätter springa. Plötsligt känner jag att jag blir träffad i ryggen. Jag ramlar ihop. Alla smärtor försvinner och allt blir svart. Jag är fri...